

Van de Thuisfrontcommissie van Familie Van Buuren

Beste lezers,

U kent dat gevoel wel denken wij. Daar is weer zo'n mooie brief, met prachtige woorden, maar uiteindelijk draait het toch weer uit op de vraag om een bijdrage.

En daar willen we dan ook geen doekjes om draaien. We hebben immers niets te verbergen. Peter & Jantine, samen met Esther en Sam komen eind deze maand voor hun verlof periode naar Nederland. Geweldig natuurlijk, ruim 7 weken onder familie en bekenden. Heerlijk, even vrij en ontspannen. Gelijktijdig kunnen we ook niet heen om het feit dat een verlof periode veel geld kost. Tickets voor het hele gezin, kosten van verblijf in Nederland en allerlei andere kosten die met het verlof samenhangen.

En dat is natuurlijk nog niet alles. Ook een groot deel van de kosten in Madagaskar gaan gewoon door. De steeds hogere kosten van levensonderhoud, verhoging van de ziektekosten en dergelijke, maakten het zelfs onmogelijk om in de afgelopen periode te sparen voor het verlof in Nederland.

Dan worden de woorden van Paulus in Filippenzen 4:6 toch wel spannend hoor. "Weest in geen ding bezorgt ..." En natuurlijk weten we dat God zorgt, boven verwachting zelfs. Om stil van te worden. Maar weet u wat zo mooi is; God schakelt daar zijn kinderen bij in. Wij mogen delen van onze rijkdom om Peter en Jantine met de kinderen te helpen met hun mooie werk. Prachtig dat hun komst naar Nederland toch mogelijk is geworden doordat een meelevende sponsor zijn Flying Blue punten (u weet wel van de zwaan) ter beschikking stelde om de tickets betaalbaar te maken. Ziet u, op een creatieve manier is er veel mogelijk.

We zijn dankbaar voor de trouwe kring van sponsors die voortdurend voor hen bidden en hen maandelijks of incidenteel financieel steunen. Maar eerlijk is eerlijk, er zijn meer sponsors nodig. We zoeken geen grote gevers, zou mooi zijn natuurlijk, maar vooral een grote groep kleine gevers. Want een grote groep gevers i.p.v. een paar grote, heeft ook grote voordelen. Vele handen maken het werk ligt. Bovendien zijn er dan ook meer handen die gevouwen kunnen worden.

Als TFC streven we naar zoveel mogelijk vaste toezeggingen voor langere tijd.

- Machtigingsformulieren kunt u opvragen bij de TFC of op één van de informatie avonden in Alphen aan de Rijn.
- Ingevulde formulieren kunt u opsturen naar HoverAid Nederland
- Incidentele giften zijn natuurlijk ook welkom op rek.nr. 3713.31.145 van HoverAid Nederland onder vermelding van 'Familie Van Buuren'. Alle giften en toezeggingen zijn fiscaal aftrekbaar.
- Elke euro die u geeft komt voor de volle 100% ten goede aan Peter & Jantine.

Heel erg bedankt voor uw hulp, wij wensen u van harte Gods zegen toe.

22 JUNI – 13 AUGUSTUS

**Peter, Jantine,
Sam & Esther van Buuren
IN NEDERLAND**



Verblijfadres:
Aardamseweg 21, 2461 CA Ter Aar
Tel. : 06 - 10415016



INFORMATIEDAGEN

In ontmoetingscentrum 'OUVERTURE' (Ouvertureweg 137, Alphen a/d Rijn)

- vrijdag 28 juni om 19:30 uur
- zaterdag 29 juni om 14:00 uur
- zaterdag 10 augustus om 14:00

of tijdens en na een kerkdienst in een van de volgende kerken:

- 30 juni om 09:30 uur in de NH kerk te Ter Aar
(presentatie en koffiedrinken na de dienst)
- 7 juli om 09:30 uur in de NH kerk te Woubrugge
(presentatie en koffiedrinken na de dienst)
- 4 augustus om 09:30 uur in de Protestantse kerk te Nieuwveen
(presentatie tijdens de dienst en koffiedrinken na de dienst)

Wilt u meer weten over ons werk en ons leven in Madagaskar?

U bent van harte uitgenodigd op bovenstaande locaties!

Wij hopen u allen binnenkort weer te ontmoeten!